



## Protestantse Gemeente Cothen

Nieuwsbrief 15

24 juni 2020

### Beste gemeenteleden,

Omdat we vanaf juli weer onze kerkdiensten regulier gaan hervatten, ontvangt u van af volgende week ook weer het kerkblad. *Daarmee is dit de voorlopig laatste nieuwsbrief in Coronatijd!* Dank aan iedereen die creatief heeft meegedacht, kopij heeft aangeleverd en de nieuwsbrieven heeft bezorgd!

### Gelukkig, vanaf 5 juli weer naar de kerk!

Vanaf zondag 5 juli bent u weer van harte welkom! Het kerkbezoek kan plaatsvinden binnen de regels die in het gebruiksplan zijn opgenomen.



In de kerk is vanwege het 1,5 meter beleid plaats voor maximaal 33 personen. U kunt alleen naar de kerk als u uiteraard gezond bent en zich vooraf heeft opgegeven o.v.v. naam/namen en telefoonnummer(s). Aanmelding kan tot uiterlijk elke vrijdagavond 2100 uur voorafgaande aan de zondagse dienst bij Adrie Berkhout, bij voorkeur via [berkhout.adrie@gmail.com](mailto:berkhout.adrie@gmail.com) of anders via 06-53438978.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare zitplaatsen, krijgen degenen die niet geplaatst kunnen worden daar uiterlijk zaterdag 1700 uur bericht van en de week erna voorrang. Krijgt u na sluiting van de intekentermijn klachten, of bent u anderszins toch verhinderd, meldt u dan telefonisch af bij Adrie Berkhout. U wordt verzocht om uiterlijk 9.50 uur aanwezig te zijn. Volgt u bij uw kerkbezoek de instructies van de koster of ouderling van dienst. Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten met het aanwezige desinfectiemiddel. Vervolgens wordt u naar uw plaats verwezen. U houdt uw jas bij u op uw zitplaats. De garderobe is gesloten.

Mensen die tot één huishouden behoren, mogen naast elkaar zitten. Tussen alle overige aanwezigen moet 1,5 meter afstand gehouden worden. U kunt niet gebruik maken van het toilet. Indien toiletbezoek onvermijdelijk is, kunt u via de koster toegang krijgen. Tijdens de dienst wordt niet gezongen. Aan het eind van de dienst zal er duidelijk worden gemaakt in welke volgorde we het gebouw weer zullen verlaten. Buiten kunt een praatje maken met elkaar, maar zorg wel voor goede doorstroming en 1,5 meter afstand van elkaar.

En indien u de dienst niet kunt bijwonen kunt u in ieder geval een liturgie/orde van dienst ontvangen!

*Alle informatie over het protocol/gebruiksplan vindt u terug in het kerkblad en op de website. Er zal ook een exemplaar ter inzage in de kerk liggen.*



## Project in Zuid-Afrika

De helft van de opbrengst van de collecte in de maand juni is, zoals vermeld in de nieuwsbrief van 27 mei, bestemd voor de aankoop van voedselpakketten ten behoeve van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in één van de townships bij Kaapstad. Veel van de ouders zijn vanwege de lock-down hun baan kwijtgeraakt en daarmee is er van de ene op de andere dag geen geld meer om zelf eten te kopen.

Dankzij donaties worden er sinds 7 april voedselpakketten (een basisvoedselpakket voor een gezin voor een maand kost € 55,-) uitgedeeld met gezonde producten zoals aardappels, wortelen, tomaten, meel van maïs, rijst, gedroogde maïskorrels en blikken sardines. Overbodig te zeggen dat deze voedselpakketten in grote dankbaarheid worden ontvangen.



De foto's die we van onze vriendin Birgit Nollen kregen (zie ook hiernaast), spreken boekdelen. Op dit moment is de behoefte aan donaties voor het verstrekken van deze voedselpakketten onverminderd aanwezig.

*Renny Steinvoot*

## Van de diaconie

Hartverwarmend om over het project in Kaapstad van de vriendin van Henk en Renny te lezen!



Ook deze maand collecteren we daarom nog graag nog voor hulp in Azië en Zuid-Afrika! Graag uw steun. Dit kunt u doen door uw gift over te maken naar rekening NL78 RBRB 0965 0279 61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Cothen onder vermelding van 'Coronaramp'. Alvast onze hartelijke dank!

### **Tot slot: van 'lock down' naar 'open up'**

Van 17 maart tot 24 juni hebt u wekelijks een nieuwsbrief ontvangen. We hopen daarmee de 'lock down' wat verlicht te hebben en het sprankje hoop richting 'open up' levend te hebben gehouden. Gelukkig lijken we daar nu weer met elkaar naar toe te kunnen leven, met als steunpilaren geloof, hoop en liefde!

We wensen u een fijne week en verheugen ons er alvast op elkaar vanaf volgende week weer in de kerk te kunnen ontmoeten!

*De kerkenraad*