



## Protestantse Gemeente Cothen

Nieuwsbrief 2

25 maart 2020

### Beste Gemeenteleden,

Met de aankondigingen van de regering weten we nu dat er tot 1 juni geen samenkomsten zullen zijn. Tot die tijd houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief, ook in de Stille Week voorafgaand aan Pasen. Het kerkblad verschijnt gedurende deze periode niet.

### Nieuws vanuit de gemeente

- Afgelopen week is Evert Merkens overleden. Hij is 91 jaar geworden. In een besloten en intieme dienst in onze kerk met zijn dochter, schoonzoon, klein- en achterkleinkinderen is jl. zaterdag afscheid van hem genomen.
- De 55+ groep heeft niet stil gezeten na een oproep van Ds. Nini Vonk. Zie hierna onder 'mondkapjes'.
- Het LCD-scherm in de kerk is - met dank aan Riet Hamoen 😊 - voorzien van een prachtige beschermhoes.
- Onze stagiair Robbie Dekker is bezig met de voorbereiding van een alternatieve Palmasenviering 'op afstand' voor gezinnen met jonge kinderen. Ook oma's en opa's kunnen meedoen. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

*En hoe vergaat het u in deze dagen, hebt u een mooie ervaring om te delen, een goed idee voor vermelding in de nieuwsbrief? Laat het ons weten!*

### Ds Henk Steinvoort aan het woord

Het zijn bijzondere tijden, waarin we elkaar bijstaan juist door afstand te houden. Meer hoopvol klonk het uit de mond van de Italiaanse premier: 'Laat ons vandaag afstand houden, om elkaar morgen weer te omhelzen', omdat daarmee uitzicht op een

betere toekomst wordt geboden. Het corona virus treft ons in ons vermogen elkaar nabij te zijn. Maar gelukkig kunnen we het dreigende eenzaamheidsvirus stoppen. De koning zei het al, in zijn toespraak op TV. Door naar elkaar om te zien, te bellen, schrijven, mailen, skypen, zwaaien, voor elkaar boodschappen te doen. Ook al zien we elkaar niet meer in de vertrouwde omgeving van onze kerk. Het werk van de kerk gaat door, ook hier in Cothen. We mogen ervan overtuigd zijn dat Gods liefde en kracht ons zal bijstaan, bij het vinden van nieuwe manieren van kerkzijn in deze bijzondere tijd. Aarzelt u niet contact met mij op te nemen, als u behoefte hebt aan een gesprek of een gesprekje. U kunt mij bereiken op 0343 – 56 13 63.

Komende zondag zou ik zijn voorgegaan in de dienst. Exodus 9 : 13 – 35 stond op het rooster, over het 'dienen van God' (Statenvertaling, vers 13). Door, anders dan de Farao, oog te hebben voor mensen die zwakker zijn dan jij. Het zou de opmaat zijn geweest tot de lezingen uit Exodus in de Stille Week, over de uittocht uit Egypte die herdacht wordt tijdens het joodse Paasfeest. In plaats daarvan kunt u ook a.s. zondag kijken naar de meditatie van ds. René de Reuver op NPO2 om 9.20 uur.

Jl. zaterdag namen we in onze kerk in besloten kring afscheid van ons gemeentelid Evert Merkens. Hij overleed op 17 maart in het Diaconessenhuis in Zeist, in de nacht voordat hij zou verhuizen naar Woonzorgcentrum Beatrix in Doorn. In de dienst haalden we herinneringen op aan wie hij was. Voor zijn eerste vrouw Fransien († 1980) en zijn dochter Adri, voor zijn schoonzoon Marius, voor zijn kleinzoons Martin en André en hun partners, voor zijn 4 achterkleinkinderen en voor zijn tweede vrouw Klazien († 2014) met wie hij in 1997 was getrouwd. We lazen zijn belijdenistekst uit 2 Timoteüs 1 : 1 – 8a en zongen de liederen





die Evert zelf voor de dienst had uitgekozen. U kunt de dienst beluisteren op de website van onze gemeente (<http://pk-diensten.antela.nl/afschiedsdienst%20Evert%20Merks%2021-03-2020.mp3>).

### **Klokken van troost en hoop**

Vanavond en volgende week woensdag zullen van 19.00-19.15 uur de kerkklokken luiden. De kerk is van 19.00-19.30 uur open. U kunt dan in stilte een kaarsje aansteken of bidden.

### **Resultaat van actie Kerkbalans 2020**

Voor dit jaar is € 26.600,- toegezegd (in 2019 ruim € 22000), een zeer positief resultaat!

De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor de instandhouding van onze kerk. U en alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen, hartelijk dank! *Eveline Muller, Marcella Hamoen, Swanette van der Vegt.*

### **Mondkapjes**

Ds. Nini Vonk deed een oproep naar aanleiding van een noodkreet van haar schoondochter (huisarts in Utrecht) om mondkapjes te maken. Die mondkapjes zijn bedoeld voor patiënten die met klachten op het spreekuur komen. Zij stuurde een officieel goedgekeurd patroon mee. Ook in Culemborg willen huisartsen graag mondkapjes hebben, en wellicht ook in Cothen. Inmiddels werd duidelijk dat ook het Rode Kruis ze gaat inzamelen. Ze kunnen uiteraard ook worden gemaakt voor eigen gebruik.

Renny heeft die oproep doorgestuurd aan de dames van de 55+ groep. Een aantal dames is meteen aan de slag gegaan en dat leverde ook een mooie foto op.

Voor wie goed is met naald en draad, wellicht een nuttige besteding van de tijd die nu noodgedwongen thuis moet worden doorgebracht. Nadere informatie en het patroon zijn verkrijgbaar bij Renny ([renny@steinvoort.eu](mailto:renny@steinvoort.eu) of een telefoontje naar de pastorie).

### **On-line samen-zijn**

Via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) kunt u kerkdiensten bijwonen. Voor de voorbereiding op Pasen met kinderen:

<https://www.kindopzondag.nl/gezinsboekje/>

En Kunst als troost:

[https://www.youtube.com/watch?v=40t2\\_yFdLA&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=40t2_yFdLA&feature=youtu.be)

Of liever even persoonlijk contact? Laat het gerust weten aan één van onze diakenen!

### **Tot slot: Ga met God (lied 416)**

Zingt of leest u thuis mee?

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Allen een goede week gewenst!

### **De kerkenraad**

*PS Het liefst willen wij deze nieuwsbrief digitaal verzenden. Hebt u deze in de bus gekregen maar wel een e-mailadres, wilt u dat dan mailen aan onderstaand mailadres?*